



**KASTA ANKAR!** Här ligger Mary Af Rövarhamn utanför Tabar i Papua Nya Guinea.



**LÄSNING.** Otto läser ur favoritboken som tog familjen till ön.



**SAGOSTUND.** Fransica översätter sagan om Pippi till öbornas eget språk.

**Sjömannen förebild till Astrids söderhavssaga**



■ Svenske sjömannen Carl E Pettersson blåste under en storm 1904 överbord från båten och flöt i land på ön Tabar i Papua Nya Guinea.

■ Där gifte han sig tre år senare med hövdingens dotter som han fick nio barn tillsammans med. Hustrun dog i barnsäng. Ett av hans barn halshögs av japanerna. En son avrättades i Japan misstänkt för samarbete med japanerna.

■ Carl E Pettersson dog av en hjärtinfarkt i Australien 1937. Han blev 61 år. Hans ättlingar består bland annat av barn till hans 96 barnbarn.

■ Carl E Petterssons äventyr var mycket omskrivna på 30-talet i Sverige och med stor sannolikhet har han varit förebilden till Pippis pappa Efraim Långstrump när Astrid Lindgren skrev "Pippi Långstrump i Söderhavet" 1948.



**ÄNTLIGEN FRAMME.** Efter två års segling kom familjen Hammarberg från Malmö fram till ön Tabar i Papua Nya Guinea – ön där den svenska sjömannen Carl E Pettersson tros ha inspirerat Astrid Lindgren till berättelsen om Pippi Långstrumps pappa. Foto: PRIVAT



Resan började med boken om Pippi.

# SAGOLIK RESA

## Familjen Hammarberg har nått "Kurrekurreduuttön" – efter två år

Deras mål var att finna Pippi Långstrumps Kurrekurreduuttön.

Efter två års världsomsegling landsteg tvåbarnsfamiljen Hammarberg från Malmö på den lilla ön Tabar i Papua Nya Guinea.

– Alla bitarna trillade på plats när vi kom fram. Det var som i sagan, säger Linda Hammarberg, 39.

Sommaren 2010 lämnade familjen Hammarberg sin trygga hemmahamn i Malmö för att ge sig ut på det stora äventyret med den tolv meter långa segelbåten Mary Af Rövarhamn.



KvP 31/7 2010.

Linda och Ludvig Hammarberg ville ta några års paus från ekorrhjulet. Med på resan har de barnen Lovis, 6, och Otto, 4.

Det var dottern Lovis som

kläckte idén om att söka upp Kurrekurreduuttön där Pippi Långstrumps pappa är kung när Linda och Ludvig presenterade tanken om en världsomsegling för barnen.

**Inspirerad av sann historia**

Astrid Lindgren hämtade nämligen med all sannolikhet inspiration från den sanna historien om den svenska sjömannen



Carl E Pettersson, som simmade i land på Tabar 1904 i Papua Nya Guinea, när hon skrev Pippi Långstrump i Söderhavet.

– Folket vi träffade på Tabar minns berättelser om Carl Pettersson. Vi träffade en man vars farbror var barnbarn till honom, berättar Linda Hammarberg när KvP når henne på mobiltelefon.

– De visade oss var han bott och där fanns småländska stengården som han byggde för hundra år sedan.

Familjen Hammarberg hade med sig boken Pippi Långstrump i Söderhavet som de översatte via en kvinna som kunde engelska och som de sedan berättade för barnen på ön.

– Vi har sett många fantas-

tiska platser under vår resa, men det känns som det här var platsen som överträffade alla våra förväntningar. Det var inte minst viktigt för barnen som hela tiden sett fram mot att komma fram till verklighetens Kurrekurreduuttön, säger Linda Hammarberg.

**Snart börjar återfärden**

Familjen Hammarberg kom fram till Tabar förra tisdagen. Nu börjar de den långa återfärden hem till Malmö.

– Om två år är vi hemma. På grund av faran för pirater kan vi inte gå i genom Suezkanalen utan måste segla runt Afrika, säger Linda Hammarberg.

Följ familjen Hammarbergs äventyr på deras blogg <http://symary.com>

**Per-Ola Ohlsson**  
per-ola.ohlsson@kvps.se